

Digimant

Wekelijkse nieuwsbrief van De Diamant



23 januari 2020



Agenda

Vrijdag 24 januari	
Maandag 27 januari	Kunstmenu groep 5 en 6
Dinsdag 28 januari	
Woensdag 29 januari	
Donderdag 30 januari	Stakingsdag: de school is gesloten. GMR-vergadering
Vrijdag 31 januari	Stakingsdag: de school is gesloten.



Jarigen

24 januari	:	Marnix	7 jaar	groep 3
25 januari	:	Thomas	8 jaar	groep 4
26 januari	:	Jawad	5 jaar	groep 1/2B



Wassen

24 januari	:	ouders van Kyan en Myla Vastbinder
31 januari	:	ouders van Maud van Mastwijk



Directienieuws

Beste ouders,

Hans afwezig

Helaas is Hans geveld door de griep. Wij hopen hem volgende week weer te zien.

Nieuwe directeur

Aan het einde van het schooljaar zal Hans afscheid nemen van De Diamant. Wij moeten dus op zoek naar een nieuwe directeur.

In de sollicitatieprocedure worden wij ondersteund door Ellen van den Tol.

Digimant is de wekelijkse nieuwsbrief van Daltonschool De Diamant en is bestemd voor ouders, medewerkers en relaties van onze school.

Inleveren kopij voor woensdag 19.00 uur via de mail: administratie@dediamant.eu

Adresgegevens:

St. Janstraat 21-23
2435 WX Zevenhoven
Telefoon: 0172-53 82 37

Website: www.dediamant.eu
mail: info@dediamant.eu

Inmiddels is er een benoemingsadviescommissie (BAC) samengesteld. In de commissie zitten 6 teamleden en één ouder. De eerste profielschets is geschreven. Op dit moment heeft de BAC de gelegenheid om feedback te geven op deze schets. Zodra de profielschets definitief is, hoort u meer van de BAC.

Staken

Aan het begin van deze week bent u geïnformeerd over de staking. Leerkrachten zullen het werk neerleggen op 30 en 31 januari a.s.

Het team heeft een brief geschreven aan de directeur/bestuurder van WIJde Venen. Ik zal enkele regels uit de brief citeren, zodat u weet waarvoor de leerkrachten staken.

‘Op De Diamant vinden wij het op dit moment goed geregeld en werken we met heel veel plezier en zonder te veel werkdruk.’

‘Wij realiseren ons echter hoe het op onze school gaat niet is hoe het op alle scholen gaat. Er zijn veel problemen in het onderwijs:

- *Het lerarentekort*
- *Er staan onbevoegden voor de klas*
- *Er worden 4daagse lesweken ingesteld*
- *Mensen werken minder uren dan ze eigenlijk zouden willen, omdat ze de werkdruk anders niet aankunn*
- *Het aanzien van het beroep is gedaald*
- *Er wordt gesproken over het aanpassen/verlagen van de PABO normen en ga zo maar door’*

‘Wij staken omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen van u en van de toekomst goed onderwijs krijgen, zodat ze goed voorbereid worden op hun rol in de samenleving!’

Als bijlage bij deze Digimant sturen wij u een brief van Thea Janson, de bestuurder van SPO Wij de Venen, over het bestuurlijk standpunt ten aanzien van de staking.

Namens het team met vriendelijke groeten,

Jolanda van Berkel



Algemeen nieuws

TREFWOORD: Gelukwensen

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar wensen we elkaar geluk. Maar zonder dat we het in de gaten hebben, doen we dat veel vaker. Bijvoorbeeld als we een jarige toezingen, dan wensen we dat hij ‘lang zal leven’. Een verjaardag ervaren de kinderen überhaupt als een heel gelukkige dag in hun leven. Daarbij kunnen vriendjes niet ontbreken. Samen ervaar je geluk, je krijgt het en je geeft het. Voetballen is leuker als je het samen doet en met een speelkameraadje beleef je een spannend avontuur intenser.

Natuurlijk wil iedereen gelukkig worden, maar is geluk eigenlijk 'maakbaar'? En zelfs als geluk niet maakbaar is en de mens niet alles in eigen hand heeft, hoe zou je dan toch kunnen bijdragen aan het ervaren van geluk? Je eigen geluk of dat van de ander? Of het geluk binnen de groep in school of misschien zelfs van de wereld?

Jezus wijst op het geluk dat je toevalt in het leven, het geluk waar je niets voor hoeft te doen en waarover je geen zorgen hoeft te maken. De soms onopgemerkte alledaagse dingen die klein lijken en tegelijk toch zo belangrijk zijn. Hij bemoedigt de mensen die bescheiden zijn en eenvoudig. Van jullie moet God het hebben, met jullie kan Hij bouwen aan een mooiere wereld.



Groep 6



Een nieuw rekenonderdeel in groep 6 zijn de breuken.

De kinderen hebben afgelopen week geleerd wat breuken zijn en hoe je deze benoemt. Uitleggen wat breuken zijn, kun je ontzettend goed met pannenkoeken doen. Afgelopen vrijdag kreeg dan ook iedereen een bord met een pannenkoek om te gebruiken tijdens de rekenles. We hebben de pannenkoeken eerst door de helft gedeeld, daarna hebben we er kwarten van gemaakt en vervolgens $1/8$ delen. Tot slot mochten de kinderen $3/8$ deel van de pannenkoek opeten. Na een aantal keer "Mag dat écht, juf?" zaten de meeste kinderen lekker te smullen. Dit bracht natuurlijk veel hilariteit met zich mee! Kortom, een geslaagde eerste breuken les.

Binnenkort gaan de portfolio's weer mee naar huis. Ik mis er nog 6. Wilt u kijken of het portfolio van uw kind nog thuis ligt en deze mee naar school brengen?

Bijlage: Brief SPO WijdeVenen

